

Væggelusen

Cimex lectularius

Eleveblad - Nr. 2

Mortensen står bag alt

Det er ca. 10 år siden Mortensen dukkede op i arenaen på Jyderup Realskole. Hans børn gik på skolen, som det sig hør og bør. Han blev valgt ind i bestyrelsen, og med vanlig fin næse for indflydelsesrige poster, blev han naturligt også formand.

Sidan da er det gået stærkt på Jyderup Realskole, Nogen mener for stærkt. Det var ligesom nemmere at overskue udviklingen før Mortensen kom til. Dengang Jyderup Realskole fristede den samme tilværelse som alle andre kostskoler, der heller ingen Mortensen har.

Mortensen er direktør for- og indehaver af Kalundborg Skibshandel med tilhørende filial i Skælskør. Virksomheden måtte lukke en overgang, men det lader Mortensen sig ikke anfægte af. Han begynder på en frisk igen. Hatten af for det.

Formentlig for at sikre konstante leverancer i en ensartet kvalitet, har Mortensen fundet det rigtigt at levere varer til skolens køkkener fra sin egen virksomhed. Nogen mener, at det drejer sig om nio kr pr år. Det er dog en slags penge.

Mortensens fortid som hovmester i marinen og bestyrelsesformand for skolen gør naturligvis, at han til fulde forstår sine køkkeners problemer, kender deres økonomi og ved hvad 500 munde kan spises af med.

En velassorteret skibshandel handler med andet end dagligvarer. Så det er grunden til, at mængder af byggematerialer og inventargenstande er bestilt leveret til Jyderup Realskole, men faktureret gennem Kalundborg Skibshandel.

I løbet af Mortensens periode som bestyrelsesformand er der bygget om og til. Der er opført kollegier. Gamle gårde og fabrikker er ombyggede. Resultatet er et helt skoleimperium. Dets organisation er blevet så indviklet, at man skal være fadder til forviklingerne for at kunne finde ud af dem. - Det er meget naturligt, at man morer sig over kommunale- og ministeriale embedsmænd, der ikke forstår et suk af det hele.

I imperier af denne størrelse må man have mennesker i sit levebrød, der forstår sig på økonomi. Det er der ingen tvivl om, at revisor Funch Jensen gør. - Funch Jensen har også en frugtplantage med tilhørende lagerhal. Den bliver ikke længere anvendt til sit oprindelige formål. I skolens rette genbrugs-ånd har Mortensen lejet hallen til idrætsformål. Men endnu har den ikke været anvendt. Den årlige leje udgør noget der minder om kr. 100.000, siger én af de få, der sidder nærmest truget.

På Christopher Columbus tid var det god latin, at man giftede trofaste krigere ind i den lokale befolkning efter en erobring. Det hedderassimilation. Den læresætning gælder stadig i Jyderup. De, der allerede er gift når de kommer til Jyderup, opnår en slags betalt assimilation. På den måde kan et souschef-ægtepar opnå lønninger på kr. 270.000,00 plus næsten fri bolig, pr år. Men det er selvfølgelig heller ikke noget misundelsesværdigt job.

Hvordan sikrer man sig et imperiums beståen og sin egen indflydelse fastholdt? Ja, i Hærens Lærebog for Menige står på s. 28: "Slip aldrig imperiet af syne, sørg for at der ikke sker ændringer i generalstaben og tilfør rigelige forsyninger til personel på de mest udsatte poster". I et cirkulære fra Forsvarskommandoen, der er stemplet fortroligt, står der: "Napoleons store problem var hans lille kropsstørrelse og hans behov for at imponere". Personligt tror jeg hæmorroider var et større problem for ham. Cirkulæret slutter: "Dem skal der slås hårdt ned på".

Tilbage til Jyderup Realskole og Mortensen: De der ikke kan gives ind i Jyderup med det samme, er almindelige lærere og elever. De udsættes for en helt anden behandling: Lønnedsætninger, uretmæssige fyringer, disciplinære straffe og dybsindige samtaler. Alt sammen stadig efter lærebøgerne. Men hertil skal føjes en indsats for at skabe usikkerhed, modarbejde organisationsdannelse og tilsigte et gennemtræk af lærere og elever. Ja, så står metoderne ikke længere omtalt i lærebøger for menigt personel. Men alene i litteratur for imperiebyggere.

TIRSDAG AFTEN I JYDERUP

Jeg er ked af, at jeg ikke kunne komme til Jyderup i tirsdags, dvs. det kunne jeg godt. Men trykkeriet var ikke færdig med Væggelusen før torsdag. Derfor blev det udsat i to dage.

Sidste møde i grill-baren var jo lidt forstyrret af tre herrer. Selvfølgelig skal de ikke forstyrre vore moder fremover. Hvis det sker, kan der omgående udstedes polititilhold mod de tre. Det tvivler jeg dog på, at de selvønsker, eller at skolens ledelse vil risikere. Det er jo dog den, der har bedt de tre herrer dukke op, for at indlede et slagsmål med mig.

Morten Væggelus mener:

Mit JEG
kan blive dit JEG,
hvis jeg må bestemme.



JEG, dig og mig...

JEG begyndte som en god idé. Vi troede på den. De overtalte os til at komme til JEG, både lærere og elever. Vi stod på. Måske skulle vi ha' ladet være? JEG og den idé, der havde slæbt os herved, var slet ikke færdig.



I timerne og på kollegiet mærkede vi, at der var langt igen. Vi prøvede at fortælle JEG-ledelsen, at noget var galt. De sagde

JEG blev indviet den ottende, med pompt og pragt. Festen udeblev og pragten blev pillet ned dagen efter. K.Helveg P., borgmesteren og diverse formænd repræsenterede kulturen.



Men på Fandens Fødselsdag kunne bukserne ikke længere holde. Der gik hul på bylden, ligtornene var for ømme. Mor Danmark var blevet interesseret i JEG. Nogen blev hældt ud. Du blev tilbage. De der bestemmer forstår stadig ingenting, og det bliver de sikkert ved med.



at det vidste de godt, det skulle nok blive rettet. Men de glemte at spørge os, be' om vores assistance. De troede de kunne selv. Og det er jo os, der skal bruge JEG.



Vi skal ikke hovore over det vi har opnået indtil nu. Men NU ved vi, at vi når målet. På trods af tærsk, trusler om bank og chikane.

JEG får ny ledelse, ingen tvivl om det. De ku' bare ha' ændret indstilling, hvis de ku' ? mig

Nyhed
DÅRLIG ÅNDE på spraydåse



Fantasipris
Kr. 19,79

Væggelusen

Jyderup Erhvervsrettede Grundskole - JEG -

De sorterer os fra, én efter én.



I MELLEMTIDEN

Siden den første Væggelus kom "på gaden" har vi modtaget mange henvendelser fra pårørende. Dem siger vi tak for. Alle har fået svar, med undtagelse af et, der var noget kritisk. Den gik på, at vi var for aktive, voldsomme i indsatsen mod skolen. Det kan da godt være, at nogen mener det. Men vi har valgt den kurs vi mener er nødvendig. Derfor kan det da godt være, at vi heller ikke selv bryder os om den.

Vær venlig, at vedlægge tlf.nr. når I skriver. Det er meget lettere, at tale sammen, end at skrive.

VI VIL HJÆLPE DIG

De, der har haft brug for vor hjælp indtil nu, har skrevet til os. Det er du også velkommen til. Det er stadig box 126, 3460 Birkerød.

Få ord og en kontakttlf. kan gøre det. Vi taler gerne din sag overfor din kommune. Og kommunen hører gerne på vore betragtninger, har det vist sig.

HVEM ER DE?

I flere af brevene fra pårørende, er vi blevet spurgt om, hvem der er medlem af skolens bestyrelse og ledelsen i det hele taget.

Skolens bestyrelse:

Arly Mortensen, formand.... 03 51 33 88, 03 46 86 36
Aksel Mathiesen, næstformand..... 03 47 66 93
Else laursen 03 49 33 37
Børge Nielsen 03 51 19 07
Hnerik Pagh, forældrerepræsentant..... 01 50 33 78
Aage Telling..... 03 47 61 07

Andre:

Edith Telling, skolens tilsynsførende.... 03 47 61 07
Peter Hehnel (midlert. bortrejst) 03 47 60 25
John Larsen..... 03 47 66 60

Hermed er der rådet bod på en mangelfuld information.



Nogen siger:

Hvad man ikke har i hovedet,
må man ha' i benene.

Andre siger:

Hvad jeg har i hovedet,
kan jeg ha' i benene.

Hvem er du?

I FORGÅRS VAR DET MIN
FØRSTE SKOLEDAG OG SÅ
FULGTE BÅDE MIN FAR
OG MOR MIG I SKOLE...



DE KYSSSEDE OG KLAP-
PEDE MIG OG ØNSKEDE
MIG HELD OG LYKKE OG
VIFTEDE MED FLAG OG TOG
EN MASSE BILLEDER MED
FOTOGRAFIAPPARATET...



I GÅR VAR DET MIN
ANDEN SKOLEDAG OG SÅ
VAR DET KUN MIN MOR,
DER FULGTE MIG I SKOLE
OG HUN VINKEDE IKKE
ENGANG DA HUN GIK...



I DAG ER DET MIN
TREDJE SKOLEDAG OG
NU ER DER INGEN DER
FØLGER MIG I SKOLE...



HVIS MIN FARS OG MORS
INTERESSE FOR MIN SKOLE-
GANG FORTSÆTTER MED AT
AFTAGE I SAMME TEMPO KAN
DER IKKE VÆRE MEGET TILBAGE
NÅR JEG HARGÅET HER I **NIÅR**...



NU HAR JEG I EN
MENNESKEALDER
ARBEJDET MED
BØRN OG UNGE...



JEG HAR MED FAST
HÅND LEDET DENNE
INSTITUTION TIL ALLES
TILFREDSHED...



SÅ ANSÆTTER JEG I
DEN BEDSTE MENING
NOGLE UNGE, BEGEJ-
STREDE, NYUDDANNEDE
PÆDAGOGER OG HVAD
SKER DER...



...DE HAR DEN FRÆKHEDE
AT FORLANGE AT JEG
SKAL FREMLÆGGE
MIN PÆDAGOGISKE
MÅLSÆTNING TIL ALMIN-
DELIG DISKUSSION!



JEG ER
FULDSTÆNDIG
MÅLLØS...

